

P'TAAH'DAN MESAJ

Ağustos 2006 Haber Postası

Jani King tarafından aktarılmıştır.

P'taah: Hayatınızda neyin eksik olduğunu bilmek istiyorsanız eğer, eksik olan sadece Sevgiyi bilmektir. Ve sevgiyi bilmek, kesinlikle kim olduğunuza dair koşulsuz sevgiyi bilmektir aslında.

Kim olduğunuzu sevmek – böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? Kendinizi sabah kalktığınızda aynaya bakıp gözlerinizin kim olduğunuza dair sevginiz ile heyecanla parladığını hayal edebiliyor musunuz? Kendi güzelliğinizin önünde saygı ile eğildiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Sizden yapmanız istenen budur, çünkü kim olduğunuzu Yaratıcı Zihnin kusursuz bir uzantısı olarak kesinlikle ve koşulsuzca sevmedikçe, asla – asla – bütün olamazsınız. Birlik içinde olamazsınız ve kalbinizin her şeyin ötesinde arzuladığı budur – bütünlük, tamamlanma.

(Kalbi göstererek) buradaki boşluğu dolduracak olan nedir? Sizi temin ederiz ki dışınızdaki hiçbir şey o boşluğu dolduramaz, hmm? Ne başka birinin aşkı, ne dünyadaki bütün para, hiçbir aldatmaca, hiçbir kimyasal. Hiçbir şey o boşluğu dolduramaz, sadece sevgi – kim olduğunuza dair sevgi.

Şimdi, sizi ayrı tutan nedir – sizi bilmekten alıkoyan nedir – engel olan, siz daha küçük bir çocukken bir şekilde bir parçanız haline gelmiş olan korkudur. Bu da değerli olmama korkusudur, yeterli olamama korkusudur.

Son zamanlarda, korkuyu dönüştürmekten bahsetmiştik. Size bu korkuların nereden kaynaklandığını tekrar hatırlatmamıza izin verin. Kendinizi bu realiteye doğururken, kendinizi bu fiziksel-olmayan bütünlük ve mutlak Sevgiyi bilme, Kusursuz olduğunuzu ve Kaynağın Sonsuz İfadesi olduğunuzu bilme realitesinden, bir çeşit korku ve acı rezonansına doğurdunuz. Bu, kendinizi içine doğurduğunuz bütün diğer şartların – bir aile gibi - haricinde, kitle bilincinin bir parçasıdır.

Her ne kadar ebeveynler ellerinden gelenin en iyisini yapsalar da, onlar da kendi korku, acı ve üzüntüleri içinde yaşadılar. Bunun için daha büyümeden şunu öğrendiniz, “Ben yeterli değilim. Yeterli olsaydım, tam ve koşulsuzca sevilirdim.” Sizler, bebeklik dönemlerinizde, kesinlikle dışınızdaki korku ve acıyı hissedebilir ve aynı titreşim içinde bulunabilirsiniz; Tekrar kitlesel bilincin bir parçası olarak, ancak bu sefer ek olarak, annenin, babanın ya da üvey anne, babanın titreşiminin bir parçası olarak da.

İşte size bir çelişki – bir elinizde sevgi ve bir elinizde korku ve acı var. Böylece, daha ilk başlarda sevginin acı anlamına geldiğine inanmaya başladınız. Ve bu biliş halinde, sevginin tamam ve bütün olduğu anısı ile, dışınızdaki bu (korku ve acıya ait) titreşimi görebilirdiniz ama anlatamazdınız ki,

anlatsaydınız da kim dinlerdi ki? Böylece, inanmaya başladınız, “Ben güçsüzüm, ve ben hiçbir şeyi değiştiremeyecek kadar güçsüzüm.” Ve beş altı yaşınıza geldiğinizde, size binlerce kez dünyanın güvenli bir yer olmadığı söylenmişti. “Bunu yapma, yaralanırsın. Oraya gitme, dokunma, yapma, vesaire vesaire.” Her şeyin nasıl başladığını görebiliyor musunuz?

Pekala, soru var mı?

S: P'taah, senin hakkında fazla bir bilgim yok ama senin yaşlı bir varlık olduğunu sanıyorum. Bizimle ilişkin bakımından kim olduğundan ve neden kendinden bahsederken ‘biz’ ifadesi kullandığından bahsedebilir misin?

P'taah: Elbette. Pekala, ‘biz’. Biz, bir enerji kuşağı ve her yerde ve tüm zamanlarda var olan enerji frekansıyız. Bu sizin de kim olduğunuzu açıklamaktadır. Siz ve ben’im aramızdaki tek fark, bizler, benliklerimizin tüm parçaları ile bütünüz ama sizler değilsiniz – henüz. Biz, ‘Biz’ diyoruz çünkü kim olduğumuzun bütünlüğünü daha uygun ifade etmektedir.

Evet, kadim olarak adlandırılan terim bizim kim olduğumuzun sadece bir parçasıdır. Sonsuz da diyebilirsiniz, tıpkı sizin gibi. Daha önce söylediğimiz gibi, biz sadece, bu şekilde iletişim kurabilmek için bu kadının bilincinin etrafını saran bir kısım enerjinin parçası olduğu bir enerji kuşağıyız. Aslında, enerji frekansının ilk önce Pleiades olarak bildiğiniz medeniyetin bilincine adım attığını ve daha da ilerleyerek bu iletişimin bu şekilde olmasına izin verdiğini söyleyebilirsiniz. Bu kadının bilincini sarıyor ve bu iletişime izin vermek için bu bilgisayarı – beyin, bilinç – kullanıyoruz. Ve de bu şekilde iletişim kurmamız için bizi buraya bu şekilde çeken de insanlardır. Bizi buraya çeken, gerçekten kim olduğunuzu bilmek için göğsünüzde hissettiğiniz hasrettir.

Şimdi, insanlarla ilişkimiz bakımından, sizler de boyutsal realiteden geçmek için aşağıya inmiş, enerji frekans kuşaklarıdır. Galaksilerin bir parçası olarak varoluyorsunuz. Gezegenlerin bir parçası olarak varoluyorsunuz. Işık varlıkları olarak ya da hatta melekler olarak adlandırdığınız enerji kümelerinin bir parçası olarak varoluyorsunuz. Ve frekans, enerji kümelerinden aşkın-ruh olarak adlandırabileceğiniz varoluşa doğru aşağı inmiştir. Bu, geçmiş ve gelecek yaşamlar olarak adlandırdığınız bilinç ve enerji sarmalları gönderen bir enerji kümesidir.

Ancak aslında, ben olan ile siz olan arasında pek de fark yoktur, tek fark daha önce de söylediğimiz gibi biz kim ve ne olduğumuzun tamamen bilincindeyiz, ki üçüncü boyut bilinci, bunu entellektüel bir kavram olarak bilmesi haricinde bu ihtimale sahip değildir.

S: O zaman asla insan olmadınız?

P'taah: Pek değil. Bugün ve daha önceleri insanın tarihi boyunca bu şekilde buraya geldiğimizde ‘insan’ olmanın bütünlüğünü deneyimlemiş olsak da – (Duraklar) başlangıçtan beri, ki bir başlangıç asla olmamış olsa da.

Çok hileli oldu, sevgili, değil mi?

(Gülüşmeler)

S: P'taah, biz seni çok ama çok seviyoruz.

P'taah: Aynen, aynen biz de, sevgili.

(Gülüşmeler)

Pekala, şimdilik burada duracağız. Bu şekilde sizinle birlikte olmanın ve herbiriniz ile iletişim kurabilmenin mutluluğu için size teşekkür ederiz. Namaste.

www.ptaah.com

Tercüme

© 2006 Semra EKMEKÇİ

2012 LimitSiz | <http://2012.8m.com>

e-mail: unlimited2012@yahoo.com